

Γράμμα από τον Διευθυντή

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Πλάτωνας στο περίφημο προοίμιο του «Πρωταγόρα» με λόγια του Σωκράτη αναφέρει: «Στον δάσκαλο πάμε και δίνουμε όχι το σώμα, αλλά την ψυχή μας». Είναι λοιπόν δυνατό να αδιαφορήσουμε για τον ψυχικό κόσμο και για την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού;

Ένας εξαιρετος φιλόλογος, ένας καταπληκτικός μουσικός, ένας δάσκαλος με πολλά μεταπτυχιακά, όλοι αυτοί, αν δε μπορούν να είναι «άνθρωποι» στις ηθικές διαστάσεις τους, δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται παιδαγωγοί.

Ποια όμως είναι τα γνώρισματα του γνήσιου και ολοκληρωμένου παιδαγωγού;

- ✓ Στόφα δασκάλου έχει εκείνος που παραμένοντας ενήλικος μπορεί να γίνεται παιδί, παραμένοντας παιδί στην ψυχή. Άνθρωπος ! Δηλαδή αγνός, δροσερός, εύπλαστος. Αυτό που πρέπει να πετύχει είναι να συνθλίψει μέσα του τον χρόνο, να γερνάει φυσιολογικά, αλλά να μένει νέος στην ψυχή, για να μπορεί να έχει εύκολη την πρόσβαση στα αισθήματα, στις σκέψεις, στις επιθυμίες των παιδιών που θα διαπαιδαγωγήσει. Πρέπει να πάμε κοντά στο παιδί. Όσο μακριά του στεκόμαστε, άλλο τόσο πιο μακριά εκείνο θα σταθεί.
- ✓ Το ζητούμενο από τον δάσκαλο είναι ο διανοητικός και ηθικός απογαλακτισμός. Κλασικό και απαράμιλλο υπόδειγμα δασκάλου απ' αυτή την άποψη θα παραμείνει ο αρχαίος Σωκράτης (όπως μας τον παρουσιάζουν τα κείμενα των μαθητών του, Πλάτωνα και Ξενοφώντα). Η «μαιευτική» είναι λοιπόν η μέθοδος και η τεχνική του αληθινού δασκάλου. Με αυτήν ό,τι μαθαίνει ο νέος είναι δική του κατάκτηση, όχι ξένη εισφορά, με αυτήν μαθαίνει το «πώς να μαθαίνει», μόνος και αυτοδύναμος.
- ✓ Τρίτο γνώρισμα: Ανιδιοτελή, θερμή και αφειδώλευτη αγάπη. Η πρώτη αρετή του δασκάλου είναι η αγάπη του για το παιδί. Στο παιδί που δεν είναι δικό του, αλλά γίνεται δικό του όταν συνδεθεί μαζί του με την παιδευτική σχέση. Ο δάσκαλος θα βοηθήσει το παιδί να ξεδιπλώσει τους θησαυρούς που κλείνει, όπως τη νοημοσύνη του, την ευαισθησία του, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Απαράμιλλο υπόδειγμα η άγια μορφή του Pestalozzi. Ο άνθρωπος πορεύεται για να γνωρίσει τον Θεό μέσα από τη γνώση του ανθρώπου – μέσα από τη γνωριμία με τον ίδιο του εαυτό του. Μόνο η βασιλεία της αγάπης τονίζει σε πολλά σημεία των έργων του, μπορεί να λύσει όλα τα κοινωνικά προβλήματα.

Καλή συνέχεια...

Φιλικότατα
Θεόδωρος Ζουρμπάνος